

ZO MAAR EEN DAG ORCHIADE VOORBEREIDING

Tekst: Hans Diederer - Foto's:
Maarten Eijmberts, Winant Spijkerman en Ton Klaassen

Al zeer lange tijd waren zeer velen bezig om van de Orchiade een succes te maken. Zulke arbeid gebeurt altijd achter de schermen en in alle stilte en zal nooit worden begrepen tenzij men zelf in de organisatie zit van het een of ander evenement.

Persoonlijk was ik belast met de inrichting en organisatie van de show in de Casa Verde, en om hiervan een succes te maken waren er heel veel materialen nodig. Die konden niet zo maar door middel van het open-trekken van een grote zak geld worden verkregen maar daarvoor werden onder andere vele bedrijven met e-mails en verzoeken bestookt, de één met succes, de ander met een afwijzing of zelfs enkelen met geheel geen reactie.

Toch had dit offensief een prachtig resultaat. Velen wilden ons steunen in onze opzet om van dit jubileum een prachtig evenement te maken in de vorm van een sensationele show. Als nu ook nog orchideeënkwekend Nederland genoeg in bloei had, moest deze show wel slagen.

Zo kwam dan de dag dat er spijkers met koppen geslagen moesten worden of zoals mijn oude buurman, die zelf banketbakker is geweest maar nu een nieuwe pergola heeft gebouwd, eens heeft gezegd: orchideeën bloeien niet door er aan te trekken.

Dus zo toog ik voorzien van enkele Limburgse vlaaien naar Aalsmeer en omgeving om daar menig adres te bezoeken. Zie hier mijn reischema van die vrijdag 8 september 2006 en de behaalde resultaten voor de Orchiade.

02.18 uur

Krap 15 minuten voordat de wekker afloopt en de rest van het gezin in het holst van de nacht rechttop zit in bed, ga ik richting douche, even

wakker worden om vervolgens een lekker bakje koffie naar binnen te werken. Mijn papieren liggen al klaar en mijn rit kan beginnen.

03.00 uur

Ik draai richting snelweg, uit de radio komt rustige achtergrondmuziek (ik had niet anders verwacht op dit tijdstip). Enkelen verkeren in de zelfde situatie als mezelf – ik denk alleen niet voor de Orchiade.

05.00 uur

Aankomst in Aalsmeer. Even kijken bij een grote commissionair wat er zoal aangeboden wordt, ondertussen overal Orchiade-flyers tussen de orchideeën stoppend. Ook even kijken wat er vandaag aangeboden gaat worden aan de klok. Nu naar boven met een vla naar één van onze plantensponsors even bij praten bij een bakje koffie.

06.30 uur

Aanwezig bij de klok het centrum waar op de Aalsmeerse bloemenveiling alle planten worden verhandeld. Vrijdag is hier een rustige dag, maar toch krijg ik een goede indruk van wat er te koop is en op welke prijzen ik moet rekenen. Mijn verlanglijstje gemaakt met het verzoek dit te regelen.

9.00 uur

Naar de import-exportstraat waar de grote importeurs van exotische bloemen zitten. Hier bij een bekende importeur bloemen besteld uit Guatemala en uit Equador. Deze zouden donderdag op schiphof aankomen om vervolgens weer via diverse andere wegen uiteindelijk de weg naar Arcen te zullen vinden. Zij hebben al van de Orchiade gehoord via diverse arrangeurs en nu circuleren er zelfs overal flyers op het vei-



lingcomplex rond. Zelfs op hun kantoor duiken ze al op: hoe zou dit nu toch komen...?

10.00 uur

Ik verlaat Aalsmeer om bij een varenkweker die ons wilde helpen planten uit te zoeken. De bereidwillige eigenaar wil voor ons een leuke kar met planten samenstellen en ook zorgen dat deze op de afgesproken plaats komt.

10.45 uur

Ik verlaat dit bedrijf om vervolgens naar een kweker van bromelia's en vleesetende planten te gaan. Ook hier wederom een hartelijke ontvangst en alle medewerking wat betreft mijn wensen voor de verlangde planten. Ik mag zowel bromelia's als ook nepenthesen (bekerplanten) uitzoeken en ze worden op mijn verzoek naar de afleverplek gebracht.

12.00 uur

Ik ga richting Aad Verdel van de KNOP omdat we gezamenlijk nog iets over de uitlevering van de materialen willen regelen. Na wat telefoontjes over en weer zijn we er uit. We hebben niet alleen een hoop kunnen verzamelen maar we weten het ook nog op tijd in Arcen te krijgen.

13.30 uur

Ik vervolg mijn reis richting de kwekerij van René Klinge die ook een inzending gaat doen. Na de planten te hebben bekeken die klaar stonden voor de Orchiade en even te hebben bijgekleet kon de terugreis beginnen. Tevreden over alle bereikte resultaten draai ik langzaam richting

A2. Onderwijl op mijn klokje kijkend zie ik dat het niet zo'n gunstig tijdstip is om richting zuiden te rijden maar ik denk andere richtingen op ook niet. Mijn vermoeden blijkt al na enkele honderden meters waar, het wordt aanschrijven en het kon wel eens een lange en langzame terugreis worden. Even later bevestigt de stem van de verkeersinformatie dat het lang gaat duren alvorens ik mijn auto weer op mijn oprit kan parkeren want het is voor een vrijdag een ongewoon drukke avondspits met enkel vermelding van de files langer dan 5 km.

19.20 uur

Toch thuis geraakt, nog even eten en toen mijn koffie al koud was geworden hoorde ik mijn vrouw ergens van uit de verte fluisteren, zou je niet beter naar bed gaan? Welterusten, welteru... Vergeet je niet dat je morgenvroeg een uur eerder moet beginnen met werken...

En zo hebben velen elk op hun eigen manier speciale dagen of avonden meegemaakt in de aanloop naar de Orchiade. Maar toen dan de daadwerkelijke opbouw van start ging had iedereen zijn eigen voorberei-

dingen afgerond. Wat betreft de Casa Verde, daar werd alle bestellingen door iedereen keurig op tijd afgeleverd. Ook de medewerking van de mensen van de Kasteeltuinen was meer dan voortreffelijk, geen moeite was te veel om ons te helpen bij de opbouw van de show. De eerste dag verliep dan ook super, maar een grote show zou natuurlijk nooit vlekkeloos verlopen, daarvoor was deze te omvangrijk. En ja, al snel bleek dat er ook wel eens tegenvallers konden zijn. Afmeldingen en stands die leeg bleven, maar door de wil er samen iets van te maken en met hulp van de KNOP die regelmatig bijspijkerde met planten kon het een en ander worden opgevangen. Dat het wel eens laat en de dag erop weer vroeg werd hoeft natuurlijk niemand te verbazen.

Het resultaat mocht er zijn toen mw. Frissen de poorten open duwde van de show – een voor Nederland recordaantal planten in een regenwoudwaardig decor. Vele prijswinnende planten, teveel zelfs om allemaal van een oorkonde te voorzien. Toen dan ook nog de bezoekers massaal kwamen en een lawine van complimenten over ons heen gingen wisten we waarvoor we het hadden

gedaan. Ik en velen met mij kunnen terugkijken op een meer dan geslaagde Orchiade 2006.

Ik heb mensen op leeftijd werk zien verzetten waarop menige jonge volwassen vent jaloers kon zijn, Ik heb naast de bekende twee beren uit het kinderliedje nog meer handen zien broodjes smeren, heel veel broodjes want geen maag mocht iets te kort komen, ik heb kringen met massa's planten zien binnenkomen, ik heb vele handen maken licht werk gezien. Ik heb bestuursleden met meer veren zien rondlopen dan de grootste pauw uit het dierenpark, kortom ik heb genoten.

Het was mij een voorrecht met u allen deze Orchiade tot een succes te mogen maken want dat kunnen we rustig stellen: een succes was het, een groot succes en ik wil dan ook iedereen bijzonder hartelijk danken voor het vele werk dat verzet is, alle hulp die geboden is, alle materialen die geleverd zijn maar ook alle complimenten die mijn richting uit zijn gekomen. Ik hoop velen van u nog vaker tegen te komen op tentoonstellingen in den lande zodat we nog eens kunnen terug kijken op onze Orchiade 2006. Het gaat u allen goed.



