



## Mijn favoriete orchidee *Cattleya walkeriana*

Tekst en foto's: Pim Beirens

Met de meeste van mijn orchideeën ben ik best wel blij vanwege hun mooie bloemen. Maar met één orchidee ben ik zowel blij als trots erop dat ik 'm zo goed heb kunnen opkweken en doen bloeien. En dat is een *Cattleya walkeriana*. Toen ik in 2014 voor het eerst een *Cattleya* kocht was ik meteen 'om', schafte direct een boek aan en ging op jacht naar botanische *Cattleya*'s. Toen ik datzelfde jaar tegen een *C. walkeriana* aanliep, herinnerde ik me daarom die naam, evenwel zonder dat ik er een bloem bij kon denken. Desalniettemin waagde ik het erop, vooral omdat het plantje zo mooi op een stuk kurkschors was opgebonden.

### Lastig

Thuisgekomen las ik natuurlijk alles wat ik kon over *C. walkeriana* en

kwam er zo achter dat deze populaire soort lastig in bloei te krijgen is. Ze moet namelijk droog overwinteren. Die winter heb ik dus de plant vrij droog gehouden bij zo'n 15 graden. Vroeg in het voorjaar begonnen de wortels al uit te lopen. En niet gering ook, er was sprake van een goede wortelgroei, die ik mooi kon volgen doordat ze opgepot was in een transparante pot. Eind mei gingen mijn orchideeën naar buiten en in de zomermaanden groeide in rap tempo een nieuwe bulb. Die werd twee keer zo dik als de voorgaande zes. Ik deed dus toch iets goeds blijkbaar met die ruime zomerse watergift.

Maar er verscheen geen bloem. Dus hup, in de herfst alle planten weer naar zolder en opnieuw zeer terughoudend met watergeven geweest, hopen dat het in 2016 nogmaals zou lukken

om zo'n dikke bulb erbij te kweken. Ook dat is zowaar gelukt. Maar nog steeds geen bloem. Pas toen de plant in oktober vorig jaar weer op zolder stond, zag ik voorzichtig een puntje verschijnen. Daarna was het afwachten of dat puntje zou blijven groeien, en daarna, of het een nieuwe bulb zou worden of een bloemstengel (anders dan bij de meeste *Cattleya*'s komt de bloemstengel van *C. walkeriana* niet uit de top van de laatste bulb maar vanuit de basis). Het werd dus een bloem, een fantastische grote, zoet geurende, pracht van een bloem, de volgende dag gevolgd door nummer twee!

### Volgend jaar weer?

Wat mij zo blij maakte was dat na een zestal niet bijzondere bulben, mijn twee bulben wél de typische bolle, gevulde vorm kregen van dit geslacht, en natuurlijk dat er vervolgens twee bloemen volgden. Ook al duurde het twee jaar voordat ik alles juist had gedaan. Want omdat in de natuur 's winters vaak sprake is van wat dauw of ochtendmist, probeer ik dat te benaderen met voorzichtig nevelen. Dat is en blijft lastig om gedurende zo'n lange periode goed te doen. De marge tussen te veel en te weinig water is erg klein. Die twee grote bulben zijn nu alsnog ingedroogd, deels ook vanwege de bloemen. Bij nader inzien lijkt mijn trots dus wat misplaatst, ik heb gewoon veel geluk gehad. Alleen als ik dit volgend jaar kan herhalen, kan ik pas écht trots zijn op mijn kweekprestatie. Maar op de bloemen ben ik dat nu al!

